

2020-04-11 MDO bericht uit Colombia: Machteloos

Machteloos

Ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo machteloos gevoeld als nu. Overal om me heen zie ik de problemen groeien en ik kan er helemaal niets aan doen. De regering doet zonder meer zijn best maar hebben totaal geen controle op wat er gebeurt. Er worden elke dag voedselpakketten uitgedeeld. Maar die komen bij veel te weinig mensen terecht. Tot nu toe hebben 69000 mensen een voedselpakket gekregen. Maar er leven 300.000 mensen in Cartagena op of onder de armoedegrens. 80 % van de bevolking heeft een baan als onafhankelijke en krijgt geen uitkering. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te kunnen zien dat dit fout moet gaan. De noodmaatregelen dat iedereen binnen moet blijven zijn tot 13 april. In de afgelopen 3 weken is het aantal besmettingen opgelopen tot 1780 en hebben we 50 doden te betreuren. Dus is gelukkig nog niet veel maar het risico van uitbreiding zonder een functionerend gezondheidssysteem is veel te groot. Dus het is vrijwel zeker dat de noodmaatregelen worden verlengd. En dat kan eigenlijk niet. Honger gaat heel snel een groter probleem worden dan het virus en ik zie echt niet in hoe de regering de bevolking onder controle moet gaan houden. Er worden heel veel initiatieven ondernomen om geld en voedsel is te zamelen. Maar er zijn gewoon teveel mensen die hulp nodig hebben. In het dorp en met de leerlingen gaat het gelukkig niet slecht. Daar

word voedsel geproduceerd en daardoor zijn de prijzen een stuk lager. Maar we zitten in de droge tijd en de voedsel productie is nu op zijn laagst. Ook daar is er de verplichting om binnen te blijven. Daardoor konden we ons voedselprogramma voor de kinderen die thuis te weinig eten krijgen niet meer voortzetten. Die krijgen vanaf de quarantaine elke week een voedselpakket. Daar profiteren nu hun ouders ook van. Die hebben nu geluk. We geven normaal gesproken alleen hulp aan de kinderen. Daar hebben we de handen al meer dan vol aan. Maar de ouders zijn Venezolanen en die krijgen sowieso al vrijwel geen hulp van de regering. We hebben zo ongeveer 2 miljoen Venezolanen in Colombia en hoe die op dit moment rond moeten komen daar wil ik gewoon niet aan denken. Daar wordt tot op dit moment nog geen aandacht aan besteed. De regering heeft al veel te veel werk om hun eigen bevolking deze crisis door zien te lozen. Terwijl ik dit schrijf krijg ik mee dat de quarantaine is verlengd tot 26 april. En ik hier maar binnen zitten.

Aantal keer bekeken 18

Deze pagina is geprint van:

<https://www.bethelkerk-weert.nl/machteloos/>

© 2020 <https://www.bethelkerk-weert.nl>